

**KERKLIJST JANUARI 2019 VAN HET MISCENTRUM
"MARIA TENHEMELOPNEMING**



Zo 6 VERSCHIJNING DES HEREN (Driekoningen)	15.40	Rozenkrans en Biechtgelegenheid
	16.00	Plechtige Hoogmis met uitstelling en Te Deum om Gods zegen voor dit jaar
Zo 13 1^e Zo na Driekoningen	17.10	Rozenkrans
	17.30	Hoogmis voor genezing van pater Stefan Mayer
	18.30	Koffie met broodjes
	19.00	Maria-officie
Zo 20 2^e Zo na Driekoningen	9.40	Rozenkrans en Biechtgelegenheid
	10.00	Hoogmis voor een bijzondere intentie.
Zo 27 3^e Zo na Driekoningen	9.40	Rozenkrans
	10.00	Luide en stille aanbidding
	11.00	Lezing
	12.15	Lunch

„ZIE GEKOMEN IS DE HEERSER, DE HEER.“

Het feest dat we met Driekoningen vieren, geeft ons een vermoeden van de heerlijkheid die we in de hemel zullen genieten, wanneer we Christus mogen aanschouwen, die zich op het feest van de Verschijning des Heren aan de drie wijzen uit het Oosten vertoont als de almachtige Koning van glorie. Onze reis naar Hem is, evenals die der wijzen, zwaar en lang geweest, maar de dag van de openbaring van Christus' godheid, de dag waarop we Hem zullen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, is voor ons nog niet aangebroken. We schrijden van licht tot licht, van Christus' licht op aarde naar Christus' licht in de hemel. Christus' licht op aarde is onze troost en onze zaligheid. Toch wandelen we hier niet in de volle lichtschittering die ons in de hemel zal omstralen. En al wandelen we op een weg vol licht, we worden dat licht niet steeds, of soms zeer zelden gewaar; onze ogen immers zijn zo dikwijls omfloerst door eigenliefde, door hang naar het verbodene, door bekoring, door hunkering naar wat de wereld ons aanbiedt. En zelfs, wanneer het Christus behaagt ons van dat alles te zuiveren, onttrekt Hij ons nog herhaaldelijk het licht, opdat wij zouden bemerken hoe duister wij zijn in ons zelf, opdat we des te vuriger om zijn licht zouden smeken. We voelen ons immers onmachtig zelf de glans die van de kribbe uitstraalt en die over ons is opgegaan, vast te houden in ons gemoed, heel ons leven door. We kunnen er zelfs geen vonkje van bemachtigen, indien zijn hand het ons niet liefdevol toereikt. Toch blijft zijn eis ons in de oren klinken: wij moeten kinderen zijn van het licht. Of is het geen eis, maar enkel een bevestiging dat Hij, het Licht, ons heeft voortgebracht? Dat we kinderen zijn van het licht, komt door zijn genade, die ons geschonken is buiten onze verdiensten om. Dan is het enkel zijn eis dat wij datgene blijven waartoe Hij ons bestemd heeft, namelijk kinderen te zijn van het licht!

Te midden van de duisternis om ons en in ons, leert Gij ons, Heer Jezus, hoe wij uw licht-kinderen zullen blijven. „Wie mij volgt“, zo spreekt Gij, „zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten.“ Kind van het licht zijn, betekent niet dit licht gewaar worden, betekent ook niet dat licht genieten, evenmin er eigen schittering aan ontlennen,

maar er uit geboren zijn, en in dienst staan van uw licht, u volgen, juist dát. U volgen is echter uw kruis op ons nemen en ons zelf verloochenen, ons laten leiden op de weg die door de diepte heengaat van lijden en vernedering, van versterving en versmaching. We doorvorsen de hemel of er nergens de ster te ontwaren is, die de drie Wijzen naar hun bestemming bracht, maar zwaar hangen de wolken, geen oog dringt er door heen. Duisternis en wankelheid is alles wat ons omringt.

Maar als wij u volgen, dan maakt Gij voor ons het onzichtbare tot vaste bodem; dan wordt voor ons datgene wat we niet zagen, duidelijkheid. Dan is onze ster, die flikkert met de stralen van vertrouwen, onze hoop. Dan wordt door u onze weg gebaad langs onzichtbare paden, in dienst van uw licht. Dan maakt onze angst voor de ons omringende duisternis plaats voor de zekerheid dat wij niet zullen verdwalen, omdat het licht, dat uitstraalt van Bethlehems stal, ons vooruit stuwt. Dan wordt het licht van de eeuwige Verschijning des Heren als een magneet die ons aantrekt. Dan dragen we op het duistere pad van het leven uw licht als een brandende fakkel in ons hart. Dan zijn we kinderen van het licht in dienst van het Licht Christus, dat over den wereld in duisternis de stralende heerlijkheid uitstraalt, die opgegaan is in de kribbe van Bethlehem.

Wanneer wij u volgen tot het einde toe, dan brengen wij evenals de koningen onze geschenken. Dan zal ons hart, dat in uw smeltkroes gelouterd is, voor u zijn als het goud, dat uw koningsmantel huldigt en er zich aan onderwerpt. Dan zal ons verlangen dat enkel naar u uitgaat en u erkent als onze Hogepriester - Offeraar en Offergave - het wierook zijn dat ter ere van u zal branden. Dan zullen onze verstervingen, ons lijden en schreien de mirre zijn, die – hoewel ze moest dienen voor uw begrafenis – ons bij onze verrijzenis als een geur van welgevallen omhullen (¹).

Een zalig en in alle opzichten genaderijk 2019.

¹ Ontleend aan “Meditatieboek voor kloosterlingen”, door dr. Mathias Goossens O.F.M., uitgeverij J.H.Gottmer, Haarlem-Antwerpen.

INLICHTINGEN

DOGMATISCHE UNIE tel: 013.535.92.96

Paterstraat 50 stichter: kapelaan W.J.Kouwenberg (1927-2004)

5025 KJ TILBURG e-mail : du@dogmatische-unie.nl

website : www.mariatenhemelopneming.org

rek.nr. : NL87ABNA0235829080

Telefonisch contact: 013 – 535.92.96 dhr. J.de Lange (secr.)
06 – 480772667 fam. Th.Barkel